

Bijbelrooster



Rutherford schrijft...

Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist

Je leest wat er boven het Bijbelrooster staat. Er staat: Rutherford schrijft... Wat Rutherford onder andere geschreven heeft en waar hij toen was lees je deze keer van dag tot dag als je het Bijbelrooster volgt. Als je de vragen erbij legt, lees je welke Bijbelteksten Rutherford gebruikte in zijn brieven en wat hij daarmee wilde doorgeven aan anderen. De Bijbelse lessen zijn tot onderwijs voor ons. En dan te bedenken dat Rutherford vanuit de gevangenis schreef, waarin hij onschuldig gebracht was. Rutherford schreef dat hij veel liefde mocht ontvangen van zijn lieve Heere Jezus. Ondanks zijn moeilijke dagen overheerste de liefde van Christus. Rutherford moest wel leren wat hij in één van zijn brieven schreef. Hij schreef: "Ik ondervind dat mijn Heere Jezus Christus niet juist langs die weg komt waarin ik Hem verwacht; Hij heeft Zijn eigen poort. O, hoe hoog zijn Zijn wegen boven de mijne verheven!"

Bezoekadres
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden

Postadres
Postbus 79
3440 AB Woerden

danielonline@jbgg.nl
daniel@jbgg.nl
danielonline.nu

9 oktober Rutherford schrijft wat nodig is

Lezen: Lukas 10:38-42

Zingen: Psalm 119:1

- Rutherford schrijft vanuit de gevangenis wat het belangrijkste is. Welk voorbeeld gebruikt hij daarbij?
- Wat doet dit voorbeeld met jou?

10 oktober Jezus, mijn Alles

Lezen: Johannes 14:15-23

Zingen: Psalm 25:4

- Rutherford schrijft vanuit de gevangenis wat zijn grootste geluk is. Welke zinnen zou hij onderstreept hebben uit Johannes 14 vers 15 tot 23?
- Wat spreekt jou aan als je vers 23 leest?

11 oktober Les in moeilijkheden

Lezen: 1 Petrus 2:19-25

Zingen: Psalm 28:5

- Welke les uit 1 Petrus 2 vers 19 tot 25 geeft Rutherford door vanuit de gevangenis als hij hoort dat vrienden het moeilijk hebben?
- Hoe is het mogelijk dat je andere mensen kunt troosten als je zelf gevangen zit?

Bijbelrooster

12 oktober

Een veilige plaats

Lezen: Kolossenzen 3:1-11

Zingen: Psalm 91:1

- Rutherford schrijft aan gelovige vrienden wat een veilige plaats is. Welke plaats is dat? Lees Kolossenzen 3 vers 3.
- Wat betekent dat?
- Wat denk je, zou Rutherford die veilige plaats zelf ook kennen?

13 oktober

Ik wil

Lezen: Johannes 17:14-26

Zingen: Psalm 17:8

- Rutherford denkt aan de woorden: 'Ik wil' en aan zijn eigen sterven. Wat bad de Heere Jezus (vers 24)?
- Als jij iets had mogen vragen aan Rutherford welke vraag had je dan gesteld?

14 oktober

Bid om raad en liefde

Lezen: 1 Korinthe 13:1-7

Zingen: Psalm 34:6

- Rutherford schrijft aan een vrouw die niet weet hoe het verder moet omdat mensen haar man vals beschuldigen: "Vraag nooit aan je eigen hart om raad, maar ga tot de eeuwige Wijsheid."
- Wie is de 'eeuwige Wijsheid'?
- Welke les krijg jij uit de woorden van Rutherford?

15 oktober

Ik kan niet anders

Lezen: Galaten 6:11-18

Zingen: Psalm 125:4

- Rutherford moest van een bepaalde groep mensen anders preken dan hij deed. Kon hij dat volgens Galaten 6 vers 14?
- Wat was zijn opdracht?
- Wat was toen en is nu de wil van God?

16 oktober

God meet onze dagen

Lezen: Deuteronomium 32:39-47

Zingen: Psalm 39:3

- Rutherford schreef aan een moeder die haar kind verloor door de dood: "God meet onze dagen." Lees vers 39 en praat erover hoe hij dat bedoelt.
- Wat leer jij ervan?

17 oktober

De Heere is een Heelmeester

Lezen: Job 5: 17-27

Zingen: Psalm 103:2

- Rutherford schrijft: "Ik weet zeker dat uw Heelmeester u niet zal doden, maar zal zuiveren." Lees Job 5 vers 18 en praat over de bemoediging die daarin ligt.
- Noem voorbeelden uit situaties van nu.

Bijbelrooster

18 oktober **De zoetheid van Christus' liefde**

Lezen: Psalm 91

Zingen: Psalm 91:8

- Rutherford schrijft: "Ik heb nooit anders van Christus verwacht dan veel goeds en troost en ik word niet teleurgesteld." Lees vers 15 en pas dit toe op wat Rutherford schrijft.
- Wat spreekt jou aan?

19 oktober **Mijn God zal mijn sterkte zijn**

Lezen: Jesaja 49:1-13

Zingen: Psalm 18:10

- Rutherford mag van de overheid niet preken, toch zegt hij: "Mijn God zal mijn Sterkte zijn" (vers 5). Zeg dit met je eigen woorden.
- Ken jij ook voorbeelden van deze geloofsoefeningen? (Vertrouwen op God in tegenspoed)

20 oktober **Waarschuwing aan de jeugd**

Lezen: Prediker 12:1-7

Zingen: Psalm 114:5

- Rutherford schrijft: "Verlang van uw kinderen dat ze in de ochtend van hun leven de Heere beginnen te zoeken." Lees Prediker 12 vers 1 en zeg met eigen woorden wat Rutherford bedoeld?
- Is het ook jouw verlangen?

21 oktober **De liefde neemt wat ze kan krijgen**

Lezen: Ezechiël 16:1-10

Zingen: Psalm 8:4

- Rutherford schrijft: "Toen Christus mij begon lief te krijgen, vroeg Hij er niet naar of ik schoon was." Lees Ezechiël 16 vers 5 en pas dit toe op Rutherfords gezegde. Is dit een wonder voor jou?

22 oktober **Kijk omhoog!**

Lezen: Lukas 21:18-38

Zingen: Psalm 98:4

- Rutherford zegt: "Kijk omhoog en zie Wie er aan komt. Hef uw hoofd op!" Lees Lukas 21 vers 28 en praat over Rutherfords verlangen naar Christus' wederkomst.
- Wat kan jij van deze dingen leren?